



---

---

PATROUILLE  
ØVELSER  
FOR DRENGE

---

---

HAANDBOG I  
SPEJDER  
SPORT

---

---



GYLDENDALSKE BOGHANDEL · NORDISK FORLAG  
KØBENHAVN OG KRISTIANIA

MDCCCCX

# PATROUILLEØVELSER FOR DRENGE

HAANDBOG I SPEJDESPORT

EFTER

GENERALLØJTNANT SIR R. S. S. BADEN-POWELLS  
*SCOUTING FOR BOYS*

VED

C. LEMBCKE



GYLDENDALSKE BOGHANDEL  
NORDISK FORLAG

—  
MDCCCCX

## INDHOLD

---

	Side
<i>Forord til Instruktøren</i> .....	I
<i>Indledning</i> .....	3
Hvorledes Drengene kan tjene deres Land. — Hvad Mafeking-Drengene lærte. — Uddannelse og Organisation. — Spejderens Udrustning. — Spejderens Hilsen. — Patrouilletegn. — Spejderloven.	
<i>Kap. I. I Naturen</i> .....	16
I Naturen. — Terrainbenyttelse. — Opgaver og Øvelser.	
<i>Kap. II. Jagttagelse og Slutning</i> .....	26
Jagttagelse og Slutning. — Enkeltheder i Terrainet. — Øvelser.	
<i>Kap. III. Sporing</i> .....	38
Spor. — Den egentlige Sporing. — Øvelser i Sporing.	
<i>Kap. IV. Lejrliv</i> .....	49
Livet i Lejren. — Lejrmateriel og Udrustning. — I Lejren. — Feltarbejder. — Hytter og Telte. — Broer. — I Lejr og Bivuak. — Madens Tilberedning.	
<i>Kap. V. Patrouilletjeneste</i> .....	76
Øvelser i Marken. — Orientering. — At finde Vej. — Patrouillens Bevægelser. — Vejruksindsigter. — Bedømmelse af Afstande, Højder og Antal. — Sømandsskab. — Meldingstjeneste. — Signalering. — Staven som Vaaben. — Patrouilleøvelser.	
<i>Kap. VI. Sundhedslære</i> .....	110
Hvorledes man bevarer sit Helbred. — Hvad Øvelserne bør gaa ud paa. — Øvelser.	
<i>Kap. VII. Den første Hjælp. Livredning</i> .....	124
Den første Hjælp ved Ulykkestilfælde. — Patrouillens Optræden. — Livredning. — Øvelser.	

<i>Kap. VIII. Opvisninger</i> .....	Side
Et Skibbrud. — Diamanttyven. — Paa Feltfod.	138
<i>Kap. IX. Anmærkninger til Instruktøren</i> .....	144
Vink angaaende Uddannelsen. — Uddannelsen i Patrouillen. — Ekser- cits. — Felttjeneste. — Udmærkelsestegn.	
<i>Litteratur for Spejdere</i> .....	161

---

„Catch the boy and make the man“.

B-P.

## FORORD TIL INSTRUKTØREN

---

Patrouilleøvelser for Drengene er en Oversættelse og Bearbejdelse af Generalløjtnant Sir R. S. S. Baden-Powells „Scouting for boys“.

Boy-Scout-Bevægelsen har i England grebet om sig med rivende Hast. Saa godt som i hver eneste engelsk By støder man paa Baden-Powells raske Drengene, og baade i Sverrig, Norge, Rusland, Tyskland, Frankrig, Amerika og Australien har man begyndt at tage Sagen op. I England med Kolonier findes for Øjeblikket over 300,000 boy-scouts.

Formaalet er gennem Øvelser og Lege at udvikle Drengenes Karakter og gøre dem til Mænd. Bevægelsen tager særlig Sigte paa at udvikle Drengenes Fædrelandssind, samt lære dem *Sanddrøhed*, *Ridderlighed* og *Disciplin*.

Der findes sikkert ingen Undervisningsmetode, der har Udsigt til at tage Drengenes Interesse fangen i saa høj Grad som denne. Det tør antages, at manges voksende, efter at have hørt hvad det drejer sig om, vil føle Lyst til at tage Del i Arbejdet, der i høj Grad er egnet til at kalde Minderne fra de lykkelige Drenges lyslevende frem for Tanken.

Derfor, læs Bogen! Sæt Dem grundigt ind i Systemet og uddan saa nogle Drengene, saaledes som De altid har ønsket selv at kunne være.

De vil da have gjort Deres Land en Tjeneste, Deres „Spejdere“ vil aldrig glemme, hvad De har gjort for dem og De vil have forskaffet Dem selv en Glæde, hvis Omfang De først kan bedømme, naar De har prøvet det.

Det er Hensigten, efterhaanden som Bevægelsen breder sig, at søge oprettet et Spejderkorps.

Det er ikke Meningen at ville konkurrere med de allerede bestaaende Drengesforbund, Skolekorps og Sportsklubber. Det vil tværtimod kun være glædeligt om disse ogsaa vil optage den i det følgende omhandlede Træning paa deres Program. Men hvorsomhelst der findes Drenges, der ikke er Medlem af et Korps — og dem er der jo uhyre mange af — kan de slutte sig sammen i Patrouiller og Troppe og give sig ind under Spejderkorpset.

I ethvert Tilfælde maa det paa det bestemteste anbefales at holde fast ved Patrouillesystemet d. v. s. smaa permanente Grupper, hver under Kommando af en Dreng, der er ansvarlig for Patrouillens hele Optræden og Uddannelse.

*Spejderkorpsets Hovedkvarter* maa vist nok helst være i København. Landet er tænkt inddelt i Distrikter, hver under sin Distriktschef.

Det paahviler *Distriktschefen* at hverve Tropsførere og have Opsyn med Uddannelsen i Distriktet. Han skal varetage Korpsets Interesser og fremme Bevægelsen indenfor sit Distrikt.

*Tropsførerne* maa ikke være for unge og skal helst sidde inde med nogen praktisk Erfaring. Men Hovedsagen er, at det er Folk, der med Lyst og Energi vil drive paa Uddannelsen.

Tropsførerne kan — alt efter deres Dygtighed — kommandere over et større eller mindre Antal Patrouiller.

Tropsføreren foretager alle Forfremmelser indenfor Patrouillen, om Forfremmelser udenfor Patrouillen indstiller han til Distriktschefen.

Han har Ret til at udstøde en Spejder af Korpset. Hvis Spejderen føler sig forurettet, kan han klage til Distriktschefen, men dennes Dom kan ikke appelleres.

En Spejder, der udstødes af Korpset paa Grund af daarlig Opførsel, har ikke Ret til at bære Korpsets Uniform og Emblem.

Tropsføreren maa ikke optage Rekrutter fra andre Korps eller Drengesforbund uden dettes Chefs Tilladelse.

Patrouillen er paa 6—8 Drenges. Den kan enten vælge sin Fører selv, eller han kan udpeges af Tropsføreren paa ét Aar.

*Patrouilleføreren* skal helst være den ældste Dreng i Patrouillen. Han maa være mellem 15 og 18 Aar. Det er om trent ham det hele kommer an paa, og det er derfor af yderste

Vigtighed, at han er besjælet af den rette *Korpsaand* og forstaar at bibringe Drengene denne.

De øvrige Drengene i Patrouillen skal helst være mellem 13 og 16 Aar. Det vil være heldigt, om de er nogenlunde af samme Alder.

I Slutningen af Bogen vil Uddannelsens Forløb blive gjort til Genstand for nærmere Omtale.

De her i Bogen fremsatte Anvisninger er kun Forslag, som efter Forholdene kan suppleres eller forandres af Instruktøren.

Anmeldelser om Oprettelse og Uddannelse af Patrouiller bedes indtil videre sendt under Adresse:

SPEJDSPORT  
GYLDENDALSKE BOGHANDEL  
KØBENHAVN

*København, Juli 1910.*

C. LEMBCKE.



SPEJDEREN I VIRKSOMHED



PATROUILLEØVELSER  
FOR DRENGE



## INDLEDNING.

---

### Hvorledes Drengene kan tjene deres Land.

Da Englænderne for nogle Aar siden førte Krig med Boerne i Syd-Afrika, var det lykkedes Boerne at indeslutte en mindre engelsk Styrke i Mafeking.

Mafeking var en ganske almindelig Flække, der laa midt paa en af Syd-Afrikas store Sletter.

Der var ingen, der nogensinde havde tænkt sig Muligheden af, at den skulde blive angrebet af Fjender, ligesaa lidt som Du vilde tænke paa, at din By kunde blive det. — Det var altfor usandsynligt.

Men naar den alligevel blev det, viser det kun, hvorledes man i Krigen maa være forberedt paa hvad der er *muligt* og ikke alene paa hvad der er *sandsynligt*.

Derfor maa vi ogsaa herhjemme være forberedt paa, at Fjenden en Dag kommer. — Det er meget mere sandsynligt end det var i Mafeking — og kommer han, skulde hver dansk